



Shirakawago

**DAG 16** • Per bus naar **Ogimachi**. In dit fraai gelegen dorpje in het gebied **Shirakawago** zijn veel oude Japanse boerderijen bewaard gebleven. Ze zijn bekend om hun typische, dikke rietgedekte daken, de zgn. "gassho-zukuri", vrij vertaald 'in gebed gevouwen handen'. Wandelen kunt u naar hartelust in dit Nationale Park met zijn bossen, bergen, watervallen en vooral zijn authentieke dorpjes. Verder is een bezoek aan het Folk Village Museum van Shirakawago en het Toyama Folk Museum zeer aan te bevelen. Ook het eenvoudige dorp **Ainokura** (20 min. met de bus) is een uitstapje waard. Ainokura is veel kleiner en stiller dan Ogimachi. Mocht u dat prefereren dan kunt u hier overnachten ipv Ogimachi (of overnachten in Ainokura na uw verblijf in Ogimachi).

**Aanrader**

Autohuur dag 16 en 17 (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 17** • U reist verder per bus en trein naar **Kyoto**. Daar aangekomen gaat u op eigen gelegenheid naar uw ryokan of hotel.

**DAG 18** • Ochtendexcursie **Kyoto**. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. Nijo Castle is beroemd om zijn fraaie interieurs en zijn piepende "Nachttegaal"-vloer, die in vroegere tijden moest waarschuwen voor insluipers. Verder bezichtiging van het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het Oude Keizerlijke Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u demonstraties van oude ambachten bekijken, zoals houtsnijkunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono's vervaardigen. Uiteraard zijn al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto.

**DAG 19** • Middagexcursie naar **Nara**. U brengt een bezoek aan **Todaiji Tempel** met zijn gigantische Boeddha van 17,52 m. hoog in het hoogste houten gebouw ter wereld. Daarna ziet u de rode Kasuga schrijn met 3000 lantaarns en het Hertentpark, waar tamme herten vrij rondlopen. De bus voert u door het stadje Nara en aan het eind van de dag keert u over het platteland terug naar Kyoto. Omdat er in Nara veel te zien is kunt u besluiten er langer te blijven en op eigen gelegenheid terug te reizen naar Kyoto (ca. 40 minuten met de trein).



Todaiji, Nara

**MINSHUKU B - LANG 23 dagen**

De lange Alpenroute uitgebreid met Kanazawa, een grote maar leuke stad met een beroemd park, het Kenrokuen-park; verder het oude geishadistrict en oude samoeraihuizen. Kanazawa ontwikkelt zich steeds meer als een stad van moderne Japanse kunst.



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) op verzoek is helemaal westers of helemaal Japans ook mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Beste reistijd: begin mei-eind oktober**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**

**DAG 20** • Vrij programma in **Kyoto**.

**DAG 21** • Einde van de reis. U gaat op eigen gelegenheid naar **Osaka** Airport. U kunt via Tozai een ticket kopen voor de airporibus, die u vanuit uw hotel komt ophalen.

Verlenging mogelijk.



Geisha, Kyoto



Kanazawa

**DAG 1-16** • als Minshuku B

**DAG 17** • Van **Ogimachi** naar **Kanazawa** keuze uit bus of autohuur (alle verkeersborden zijn ook in het Engels en het openbaar vervoer is hier schaars)

**DAG 18** • **Kanazawa**, bezoek Kenrokuen Garden, één van de drie beroemdste tuinen van Japan, de oude geishawijk en de samoerai huizen.

**DAG 19** • **Kanazawa** naar **Kyoto**. Onderweg zou u van uit **Fukui** een uitstapje kunnen maken naar het Eiheiji, Zenklooster.

**DAG 19-23** • Vervolg met dag 17-21 van Minshuku B

In Kanazawa kunnen we een topklasse ryokan voor u boeken.

**TOZAI VERLENGINGSSUGGESTIE:**

1. Verleng uw verblijf in Takayama of breng een bezoek aan het **Noto schiereiland** ten noorden van Kanazawa, beroemd om zijn terrasvormige rijstvelden. Overnacht in een mooie ryokan aan zee of in het stadje **Wajima** en bewonder het beroemde Wajima-lakwerk. Er is hier weinig openbaar vervoer, dus een autohuur is hier ideaal!

**Verlengingssuggesties:**

Verleng uw verblijf in **Kyoto**. Deze plaats heeft zoveel te bieden dat het onmogelijk is om alles in een paar dagen te zien. Een paar mooie plekken aan de rand van Noord- en West-Kyoto zijn: Arashiyama, Kurama en Takao. Deze plaatsen hebben ook de mooiste kersenbloesems en herfsttinten. Hier zijn schitterende ryokan te vinden, die wij graag voor u boeken! Ook top ryokan mogelijk!

**Verleng met 2 nachten Mt Koya:**

Kyoto-Osaka-Mt-Koya-Osaka, met overnachting in een **Boeddhistisch klooster**, zie pag. 40.

**Noto schiereiland 3 dagen, met huurauto.**

Hier is weinig openbaar vervoer, dus hier hebt u een auto nodig.

Mooi rustiek schiereiland ten noorden van Kanazawa met ongerepte natuur, woeste kusten en prachtige terrasvormige rijstvelden.

Overnachten in luxe? Wij reserveren graag de mooie, in de natuur verscholen ryokan Lamp.