

WEST-HONSHU EN KYOTO

MINSHUKU D, 15 DAGEN

Route: Langs de ruige Sanin-kust van Honshu



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) Op verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk**
- **Optioneel: U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Route: Osaka- Amanohashidate- Kinokuniyama- Matsue- Tsuwano-(Hagi) -Miyajima-Kyoto**
- **Amanohashidate en Miyajima behoren beide tot de drie landschapswonderen van Japan.**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**

ALGEMEEN • U reist op eigen gelegenheid van stad naar stad met de Japan Rail Pass van 14 dagen. Reist u liever met gereserveerde treinplaatsen? Dat kan, met toeslag. Het is dan niet mogelijk de Japan Rail Pass te gebruiken, omdat die plaatsreserveringen vanuit Nederland niet toestaat.

DAG 1 • Vertrek **Amsterdam**

DAG 2 • Aankomst **Osaka**, overnachting

DAG 3 • U reist per trein vanaf **Osaka** naar **Amanohashidate** aan de noordkust. Hier ziet u één van de drie zgn. landschapswonderen van Japan. (de andere 2 landschapswonderen zijn Miyajima waar u ook naar toe gaat en Matsushima nabij Sendai in het Noordoosten van Japan).

DAG 4 • Vrije dag. In het kleine station van **Amanohashidate** is een VVV waar u folders met de meest actuele informatie en een plattegrond kunt krijgen.

Suggestie voor de vrije dag:

Bezoek de kleine tempel net voor de landtong. Loop daarna de landtong van ca. 3.5 km af. Deze is bezaaid met pijnbomen en prachtige strandjes (badpak niet vergeten, zwemmen kan hier van eind april tot eind sept.). Of huur een fiets en ga aan het einde van de landtong naar boven met stoelstijf of bergtreintje voor een magnifiek uitzicht. Japanners zeggen dat u zich voorover moet buigen en tussen uw benen door moet kijken, u ziet dan de "weg naar de hemel". Wandel verder naar boven naar de tempel en de pagode. Loop terug naar de haven en vaar met één van de vele kleine boten terug naar Amanohashidate.

Neem de bus (plm. 1 uur met lokale bus) om Ine, het vissersdorp op palen, dat u ook op dag 5 heel kort tijdens de excursie zult zien, beter te kunnen bekijken. De excursiebus mag namelijk niet in de nauwe straatjes komen.

Aanrader

Autohuur dag 4 en 5 (zie uitleg op pag. 3)

DAG 5 • Dagexcursie naar het **schiereiland Tango** (helaas alleen met Japans sprekende gids). U verlaat Amanohashidate (bagage gaat mee in de bus) met bezichtiging van het prachtige vissersdorp op palen **Ine**, waar u een boottocht door de baai maakt en u enorme roofvogels boven het water kunt zien cirkelen. Daarna verder langs schilderachtige kliffen en baaien. Ook bezoekt u het zandmuseum (met zingend zand!), een ooievaarbroedplaats en u eindigt in de mooie onsenplaats **Kinosaki**. Alle toeristen lopen hier in yukata over straat om verschillende openbare onsen te bezoeken. Overnachting in één van de vele onsen-ryokan of minshuku.

Houdt u van onsen, mooie stranden of gewoon ontspannen in een aardig onsenstadje? Verleng dan uw verblijf hier met één nacht.



Amanohashidate

DAG 6 • In de middag gaat u van **Kinosaki** naar het pittoreske tussen een meer en een lagune gelegen **Matsue**, dat vanwege het vele water bekend staat als 'het Venetië van Japan'. Erg de moeite waard zijn Matsue Castle, de oude samoerai-huizen in Matsue en het Museum van Lafcadio Hearn, een Engelse schrijver van oude Japanse mythen en sagen die in de 19e eeuw in Matsue woonde. Vele van zijn boeken zijn verfilmd. Hij is nog steeds erg populair in Japan onder zijn Japanse naam Koizumi Yakumo.

DAG 7 • Vrij programma. U kunt **Matsue** verder verkennen. Bezoek bijvoorbeeld per trein in 30 min. het **Adachi Museum** (o.a. moderne Japanse kunst en keramiek) met een prachtige Japanse tuin, of bezoek de oudste en heiligste Shinto-schrijnen van Japan, de "**Izumo-Taisha**" die vlakbij Matsue liggen (40 minuten per trein). Japanners zeggen dat dit oudste heiligdom van Japan de woonplaats is van de god Okuninushi no Mikoto, de god van het huwelijk. Het pad naar de tempel is omzoomd met een haag van pijnbomen.



Adachi Museum

DAG 8 EN 9 • U reist per trein van **Matsue** langs de noordkust naar **Tsuwano**, een klein kasteelstadje. Tsuwano heeft veel weg van Kyoto in het klein. Midden door het stadje stroomt de Tsuwanogawa-rivier. Veel bekijks trekken altijd de karpers in de vijvers en nauwe grachtjes. Bezienswaardig zijn ook de tapijtnoperijen waar dit stadje om bekend staat. Ook zijn er talloze andere kunstnijverheidsproducten te koop in de vele kleine winkeltjes. Verdere attracties in Tsuwano: de Inarijinja schrijn en de oude stoomtrein die tussen Tsuwano en Ogori rijdt.

DAG 10 • Vanuit **Tsuwano** kunt u in een halve dag **Hagi** bezoeken. Hagi ligt aan de Japanse Zeekust, een nog ongerept gebied. Hagi is een oude kasteelstad, maar van het kasteel resteren enkel nog de funderingen in het stadspark. De stad bestaat voor een groot gedeelte uit gerestaureerde historische

gebouwen uit de Meiji periode (1868-1912). Hagi is tevens bekend vanwege zijn pottenbakkerijen. Vooral de fijn geglaazuurde ceremoniële theekommetjes zijn befaamd. Het zgn. Hagi-yaki (Hagi-aardewerk) vindt zijn oorsprong in de zeventiende eeuw.

Op verzoek kunt u 1 of 2 nachten in Hagi overnachten mits meteen bij boeking opgegeven.

's Middags vertrekt u per bus naar Ogori en reist u per trein via Hiroshima naar **Miyajima eiland**, waar u twee nachten verblijft.

Op Miyajima bestaat de meeste accommodatie uit minshuku en ryokan. Er zijn echter ook een paar hotels die zowel Japanse-stijl als Westerse stijl kamers hebben, vraagt u ons ernaar!

DAG 11 • Vrij programma op **Miyajima eiland**. Dit rustieke, charmante eiland staat bekend als één van de drie mooiste landschapsgesichten van Japan. Letterlijk vertaald betekent Miyajima "Temeleiland". Niet zo verwonderlijk als je de kleurrijke Itsukushima schrijn met de bekende rode Torii-poort in zee ziet staan. Over het door pijnbomen begroeide eiland en de tempeldomeinen dwalen wilde herten en aapjes rond. Met de wandelkaart die u van Tozai meekrijgt kunt u de mooiste plekken gemakkelijk op eigen gelegenheid ontdekken. Op Miyajima vindt u bergen, tempels, schrijnen, leuke dorpjes en schitterende parken. Vooral het Momijidani-park, met zijn esdoorns -'Momiji' in het Japans- die in de herfst felrood kleuren, is prachtig. Erg leuk is om met de kabelbaan helemaal naar boven te gaan. Onderweg hebt u een fabelachtig uitzicht over de Inland Sea. Boven kunt u verder lopen naar de Misen schrijn en later te voet (of per kabelbaan) weer naar beneden gaan. Op Miyajima is zelfs een mooi lang zandstrand te vinden, aan de westkant van het eiland.

DAG 12 • U reist per trein naar **Kyoto**, waar u overnacht. Op deze dag zou u een stop van een paar uur kunnen inbouwen om in Hiroshima het Vredespark en het atoombomuseum te bezoeken of Himeji, waar 1 van de mooiste kastelen van Japan staat. Wilt u dat, geeft u dat dan meteen bij boeking op.

DAG 13 • Ochtendexcursie **Kyoto**. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. Nijo Castle is beroemd om zijn fraaie interieurs en zijn piepende "Nachttegaal"-vloer, die in vroegere tijden moest waarschuwen voor insluipers. Verder bezichtiging van het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het Oude Keizerlijke Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u demonstraties van oude ambachten bekijken, zoals houtsnijkunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono's vervaardigen. Uiteraard zijn al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto.

DAG 14 • vrije dag

DAG 15 • per airportbus naar **Osaka** Kansai airport (kosten niet incl.), terugvlucht naar Nederland.

Vlakbij Matsue is het mooie hot springdorp Tamatsukuri Onsen, waar we een mooie ryokan voor u kunnen boeken (na dag 7)

U zou Kinosaki met één nacht kunnen verlengen en als u van aardewerk houdt zou u in Hagi een stop van 1 of 2 nachten kunnen inbouwen.

Bij bijna elke minshuku, ryokan en Japan Rail station (JR) kunt u een fiets huren. Per fiets kunt u op ontspannen wijze de omgeving verkennen.

Tip:

Neem badpak mee, Amanohashidate en Kinosaki hebben schitterende stranden! Alhoewel de Japanners alleen in juli en augustus zwemmen is het van mei tot ver in september nog heerlijk zwemweer.