

GASTRONOMISCHE REIS DOOR JAPAN

THEMA REIS E, 18 DAGEN

Route: Tokyo - Nikko - Hakone/Mt Fuji - Matsumoto - Tsumago - Kyoto - Mt Koya - Osaka



- Vertrek dagelijks mogelijk
- U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)
- Bagage-voorzienende service, zie pag. 50

N.B. Daar deze reis op individuele basis is, kunnen niet alle restaurants van tevoren geregeld worden. Daarom zijn ze, wanneer de diners niet inclusief zijn, met het woord "suggestie" aangeduid. Indien wij de diners die inclusief zijn, op de genoemde dagen niet kunnen bevestigen, veranderen wij de data in overleg met u.

In deze reis zijn zowel lokale, eenvoudige restaurantjes opgenomen als bijzondere restaurants.

Tip: Wilt u dineren in topklasse restaurants in Tokyo en Kyoto? Wij regelen het graag voor u!

De diners in Tsumago en Mt. Koya zijn inclusief. In Tokyo zijn 2 diners, in Nikko en Kyoto 1 diner inclusief. (In Tokyo heeft 1 van de restaurants een Michelin-ster.) De kosten voor ontbijt (behalve in Tsumago en Mt Koya, waar ontbijt inclusief is), de resterende lunches en diners dient u ter plekke te betalen; bij de reisbescheiden krijgt u uiteraard alle details van de genoemde restaurants mee. Deze reis is inclusief excursies, hotels, en lunches waar genoemd en op de meeste dagen suggesties voor bijzondere diners, waarbij zoveel mogelijk lokale specialiteiten worden gereserveerd. In Tsumago verblijft u twee nachten in een traditionele minshuku of ryokan, waar een Japans ontbijt en diner inclusief zijn, typische lokale gerechten die vaak op een houtskoolbrander (hibachi) op tafel staan. Op Mt. Koya is er een uniek verblijf in een boeddhistische tempel! Hier maakt u kennis met de overheerlijke vegetarische priesterpot.

DAG 1 • Vertrek uit **Amsterdam**, non-stop in 11 uur over Siberië naar **Tokyo**.

DAG 2 • Aankomst op **Tokyo** Narita Airport. U reist per Airportbus van Narita Airport naar uw hotel in Tokyo (kosten niet incl.). Rest van de dag vrij om uit te rusten of om op uw gemak de omgeving te verkennen.



Ryokan ontbijt

DAG 3 • Dynamic Tokyo dagexcursie, incl. barbecue lunch. U bezoekt Tokyo Tower voor een panoramisch uitzicht over **Tokyo**. Daarna woont u in het theepaviljoen van Happon Garden een traditionele theeceremonie bij. Bezoek aan het Plein van het Keizerlijke paleis en barbecue lunch in het Chinzanso Garden Restaurant. Vervolgens gaat u vlakbij de nieuwe "Rainbow Bridge" naar de pier van de Sumida Rivier. Na een cruise onder Tokyo's vele beroemde bruggen door wordt de excursie vervolgd met een bezoek aan de beroemde **Asakusa Kannon Tempel**, in de oude wijk Asakusa met zijn vele typische winkeltjes. Dinersuggestie: in een knus, vrij goedkoop restaurantje in een van de steegjes op de **GINZA**, hartje Tokyo. Specialiteit van het huis: 'Kamameshi', in een speciale ijzeren pot gestoomde rijst met vlees, kip, vis of garnalen en groenten en verder 'yakitori', de Japanse versie van (kip)saté en groenten met sojasaus.



Asakusa Kannon Tempel

DAG 4 • Vrij programma **Tokyo**. Suggestie voor de visliefhebbers: vroeg opstaan voor bezoek aan de **Tsukiji** Centrale Vismarkt in Tokyo. U kunt hier ook zeer goed eten, voor 10.00 uur of om 18.00 uur is het beste. Verder gelegenheid tot het maken van facultatieve excursies of om Tokyo op eigen gelegenheid te verkennen.



Tsukiji Vismarkt

DAG 5 • Excursie naar **Nikko** met overnachting, inclusief lunch op de eerste dag. U reist per luxeuze touringcar naar Nikko, waar u de kleurrijke Toshogu Schrijn bezoekt. Deze is gewijd aan de stichter van het Tokugawa Shogunaat, tot de Meiji restoratie in 1868 de feodale militaire heersers van Japan. Na de lunch maakt u een schitterende bustocht langs 48 haarspeldbochten voor een uniek panorama over de bergen van Nikko. U bezichtigt het Meer van Chuzenji en de Kegon waterval. Aan het eind van de dag gaat u naar het mooie Nikko Kanaya Hotel, waar u overnacht. Diner inclusief, bestaande uit specialiteiten van Nikko in het befaamde restaurant van het hotel.

DAG 6 • Vrij om **Nikko** te verkennen en te ontdekken wat de uitdrukking "Zeg nooit schitterend tot je Nikko hebt gezien" betekent. Raadpleegt u de folder over Nikko, die u bij uw reisbescheiden hebt ontvangen; een bezoek waard is de Rinnoji Tempel met zijn vergulde reuzen-Boedha's, de Futarasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het Museum van Nikko, vele andere mooie tempels en bruggen, maar zelfs alleen al wandelen door de parken, over de bergpaden en door de cederwouden is een fantastische ervaring! U kunt ook vanaf Akechidaira Plateau het panorama gadeslaan over de Kegon Waterval en het Meer van Chuzenji. Neem daarvoor de bus richting Chuzenji

Onsen en stap één halte voor Chuzenji Onsen uit bij de Akechidaira bus stop. Het Plateau kunt u te voet op per kabelbaan bereiken. Het uitzicht is adembenemend. Tegen de avond reist u per trein van Nikko terug naar Tokyo. U gaat op eigen gelegenheid terug naar uw hotel. Diner inclusief in prachtig restaurant op de Ginza.

DAG 7 • Vrij programma in **Tokyo**. U kunt hiervoor desgewenst facultatieve excursies bij ons boeken. Vanavond hebben we voor u een diner gereserveerd in zeer traditioneel restaurant (met 1 Michelin ster!) met een prachtige binnentuin midden in Tokyo. Je waant je op het platteland in plaats van midden in een wereldstad als Tokyo.

DAG 8 • Excursie **Mt. Fuji / Hakone**, ind. lunch. U bereikt na een busrit door het pittoreske Japanse landschap het vijfde station halverwege de helling van Mount Fuji. U hebt hier een schitterend uitzicht. Na de lunch maakt u een boottocht over het Meer van Ashi, één van de 5 meren van Mount Fuji. Vervolgens gaat u per kabelbaan de berg Komagatake op voor een fantastisch panorama over het Fuji-Hakone berggebied. Overnachting Hakone in hotel, minshuku of ryokan met diner bereid met lokale gerechten.

TIP: Prachtige hotels en ryokans waaronder topklasse ryokans zijn hier te boeken!

DAG 9 • Vrij om de natuur en de vele musea van **Hakone** te verkennen. Laat in de middag per bus naar Odawara Station waar u op de Shinkansen terug naar **Tokyo** stapt. Onze suggestie is om deze avond te gaan eten onder Yurakucho Station, nabij de Ginza, waar op straat een bonte verzameling eettentjes te vinden is.

(Verlengen in Hakone is mogelijk, mits meteen bij boeking opgegeven, zie opmerking onderaan)

DAG 10 • Vanaf **Tokyo** - Shinjuku station reist u per 'panoramatrein' dwars door de Japanse Alpen naar **Matsumoto**. In de trein koopt u natuurlijk een "obento" lunchbox met rijst, groenten en pickles waarbij u groene thee, "o-cha" drinkt. U maakt een korte stop in Matsumoto om het kasteel -Matsumoto-jo- te bezichtigen. Daarna reist u door naar **Tsumago**, het best bewaarde traditionele bergdorp van Japan waar alles bij het oude is gebleven. Echt het Japan zoals men zich dat voorstelt. Zelfs de postbode brengt hier nog in historische dracht de post rond. In Tsumago verblijft u twee nachten in een authentieke en zeer Japanse minshuku of ryokan met een uitmuntend diner met typisch lokale gerechten inclusief.



Ryokan, Tsumago

DAG 11 • Vrij programma in **Tsumago**. Wandelt u met uw folder over Tsumago langs de Kyu-Nakasendo -deel van de oude pelgrimsroute tussen Tokyo en Kyoto- van Tsumago naar Magome of naar Nagiso. Hier krijgt u echt het idee dat elk moment een samoerai uit de bossen op het pad kan springen. Een leuke ervaring is het eten van 'Goheimochi' (geroosterde rijstkoekjes met een zoete saus) in één van de traditionele theehuisjes in dit gebied.

De route tot Magome is het mooist, u zult onder de indruk raken van de sereniteit van de natuurlijke omgeving. Bijzonder sfeer- vol is ook een avondwandeling door de straten van Tsumago, waar de traditionele donkere houten huizen zacht verlicht worden door papieren lantaarns.

In uw folder over Tsumago vindt u ook informatie over het fol- klore museum in Tsumago, over de Kotokuji tempel en vele andere bezienswaardigheden in en rond Tsumago. Diner inclu- sief in uw minshuku of ryokan.

DAG 12 • In de ochtend vertrekt u uit **Tsumago** en reist per trein via Nagoya naar **Kyoto**.

In de middag bezoek aan de Mostempel (Saihoji), maar in de volksmond Kokedera genaamd. Dit is een unieke mostuin waar Tozai speciale toestemming voor moet aanvragen. Daarna vrij in Kyoto. Dinersuggestie: gaat u vandaag naar een Okonomiyaki restaurant. Okonomiyaki is een Japans pannenkoekje met vaak hartige vulling, die voor u op tafel op een ijzeren plaat wordt gebakken. De basisingrediënten zijn altijd beslag en geraspte kool die u naar keuze ("okonomi") aanvult met groenten, inktvis, vlees, zeevruchten, noedels, wat u maar wilt. Bovenop gaan dan nog wat 'bruine saus', gedroogd tonijnschaafsel en nori (zee- wier)poeder. Je moet het echt proeven om te geloven dat het lekker is. In de restaurantwijk Pontocho vindt u enkele **Okono- miyaki restaurants**.



Kyoto

DAG 13 • Ochtendexcursie in **Kyoto**, dat meer dan duizend jaar lang de keizerlijke hoofdstad van Japan was. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers over Japan. Nijo Castle is vooral bekend om zijn uiterst decoratieve interieurs en zijn piepende "Nachtegaal"- vloer, in vervlogen tijden waarschuwde deze tegen insluipers. Daarna volgt de bezichtiging van het Gouden Paviljoen(Kinka- kuji) en van het Oude Keizerlijke Paleis en tot slot demonstratie van diverse ambachten in het Kyoto Handicraft Center (hout- snij kunst, zwart-wit schilderen(sumi-e), calligrafie, kimono maken etc.). Uiteraard kunt u hier mooie souvenirs vinden. (N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizer- lijke paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tem- pel, dicht bij het station van Kyoto).

Diner in Kyoto is vanavond inclusief in een prachtig restaurant in de oude Gion wijk, waar de kans groot is dat u nog even een glimp van een Maiko (Geisha in opleiding) zult zien.



Maiko, Kyoto



Kyoto, rivier restaurant

DAG 14 • Vrij. Suggestie: Bezoek de **Kiyomizu**-pottenbakkerij waar het beroemde aardewerk uit **Kyoto** wordt gemaakt. Ga vervolgens naar het Nishijin Textiel Centrum waar u de befaam- de Nishijin zijde kunt zien, een demonstratie kunt zien hoe een kimono gedragen wordt en waar u zichzelf in kimono kunt laten kleden. Dinersuggestie: Diner in de **Pontocho-wijk**.

Van mei tot september kunt u buiten eten op een terras aan de Kamogawa-rivier. De terrassen zijn dan mooi verlicht en zien er sprookjesachtig uit. Afhankelijk van uw budget kan dat in een typisch Kyoto-stijl restaurant zijn of in een topklasse restaurant (modern, fusion of traditioneel).

DAG 15 EN 16 • U reist per trein van **Kyoto** via Osaka naar **Mt. Koya** voor een unieke ervaring: verblijf in een eeuwenoud maar nog springlevend Boeddhistisch klooster. U eet, slaapt en verblijft hier in traditionele stijl in het gastenverblijf van de tem- pel. In praktijk betekent dat vroeg op, de mogelijkheid om het



Klooster, Mt. Koya



Kyoto

ochtendgebed bij te wonen. Het graf van de grote Shingon- priester Kobo Daishi (bijgenaamd Kukai), stichter van de Shingon- school van het Zenboeddhisme, is één van de bezienswaardig- heden en niet te vergeten de overweldigende natuur in de omgeving. Er bevinden zich nog ongeveer 1000(!) andere tem- pels in dit berggebied.

Op Mt. Koya hebt u een vrij programma. Met de informatiefolder die u bij uw reisbescheiden van ons heeft meegekregen kunt u de omgeving verkennen. Er zijn behalve duizend tempels musea en ontelbare winkeltjes. Mt. Koya en het nabij gelegen Mount Yoshino zijn, in april en als de kersenbloesem volop bloeit en in de herfst wanneer de **herfstkleuren** op hun mooist zijn, (begin november) van een ongekende schoonheid.

U verblijft in een boeddhistisch klooster. Er wordt hier uitsluitend vegetarisch maar overheerlijk gegeten. Gasten van het klooster eten gewoon met de priesterpot mee.

DAG 17 • Terug naar **Osaka** per trein. Rest van de dag vrij. Gaat u 's avonds lekker eten in Dotonbori in het district Namba. Osaka heet het culinaire centrum van Japan te zijn. U hebt de keuze uit een overdaad aan restaurants en eetgelegenheden. zie <http://www.bento.com/kansai/gmaps/mapindex.html> voor hulp om uw keuze te maken uit restaurants in o.a. Osaka (en Kyoto).

DAG 18 • Per Airportbus (kosten niet incl.) naar **Osaka** Kansai Airport, voor terugvlucht naar **Amsterdam**.

Verlenging is mogelijk mits meteen bij boeking opgegeven.

Verlengingssuggestie:

Verleng 1 of 2 nachten in Hakone in prachtig traditio- neel Fujjya hotel, Prince hotel aan het meer of 1e klas of topklasse ryokan zoals Gora Kadan.

Of bezoek het prachtige Benesse Museum op het kunst- eiland Naoshima, het romantische Miyajima (vlakbij Hiroshima) of relax in een hete bron in de Iya vallei op Shikoku, tot voor kort nog verborgen gebied.



Kyoto, rivier restaurant